

Terugblik informatieavonden

Met een tevreden kijken wij terug op de informatieavonden van afgelopen week. De opkomst was groot en daarmee de mate van betrokkenheid hoog. Fijn om te merken!

Tijdens het algemene gedeelte hebben wij u gevraagd een enquête in te vullen die betrekking heeft op onze communicatie. Afgelopen jaar hebben we daar flink op ingestoken omdat de resultaten van de ouderpeiling lieten zien dat we daar wat te doen hadden. Middels de enquête willen we peilen hoe u de communicatie op dit moment ervaart. Mocht het u op de avond zelf niet gelukt zijn deze in te vullen willen we u vragen dit om een rustig moment alsnog te doen zodat wij een zo volledig mogelijk beeld krijgen.



Link naar de enquête: <https://forms.gle/myS3SJwtqhB7b9A6A>

Wijkteam Vathorst/Hooglanderveen

Het Sociaal Wijkteam biedt hulp en ondersteuning dichtbij huis. Samen met andere collega's werk ik in Wijkteam Vathorst Hooglanderveen en zijn we er voor allerlei soorten vragen op verschillende levensgebieden. Mijn naam is Henri Heijink en ik ben al enige tijd betrokken als contactpersoon vanuit het wijkteam bij de St. Josephschool. In het Wijkteam werken professionals op het gebied van welzijn, opvoeding van kinderen, gezondheidszorg, woonbegeleiding, psychische problemen, ouderenzorg en andere zorgvragen. Samen kijken wij met u naar uw vraag en bieden we ondersteuning, waar nodig.

'Je moet het wel zelf doen, maar niet alleen'

Daarnaast werken wij ook samen met scholen, waaronder de St. Josephschool. We willen zichtbaar, actief en betrokken zijn bij de inwoner van Vathorst en Hooglanderveen, ook laagdrempelig en dichtbij. Om de 2 weken is er op maandag van 13:45 tot 15:00 uur, voor leerlingen, ouders, docenten en Intern Begeleiders een inloopspreekuur op de St. Josephschool. Het volgende spreekuur zal zijn op **maandag 19 september**. Heeft u een vraag of wilt u iets kwijt, aarzel niet en kom eens langs op het spreekuur. U kunt vrijblijvend bij mij binnenlopen, u bent van harte welkom. 'Goed luisteren naar wat mensen te vertellen hebben, goed observeren en vooral op zoek gaan naar de eigen kracht'

Wilt u meer weten over het Wijkteam? Kijk dan vooral even op onze website: www.wijkteamamersfoort.com. Mocht u Henri willen bereiken dan kan u via de mail een afspraak met hem maken. Zijn mailadres is: h.heijink@wijkteam-amersfoort.nl

Studiedag 1

Op dinsdag 27 september is de eerste studiedag van het jaar. De kinderen zijn deze dag vrij. Skillz United zal deze dag nog geen alternatief programma bieden. Dit doen zij vanaf studiedag 2 welke op maandag 31 oktober zal zijn. Meer informatie over wat wij deze studiedag gaan doen vindt u hieronder.



KPOA doet en viert

Op dinsdag 27 september a.s. viert KPOA, de stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. haar 25 jarig bestaan. Dit markeren wij met een gezamenlijke studiedag in het teken van burgerschapsvorming, een wettelijk verplicht onderdeel van het onderwijsaanbod in basisscholen. Basisscholen in Nederland zouden volgens de onderwijsinspectie meer werk moeten maken van het ontwikkelen van maatschappelijke betrokkenheid en het kritisch leren nadenken over de samenleving. Om het gesprek over deze bredere invulling van onze burgerschapsopdracht een extra impuls te geven, viert KPOA haar jubileum middels 'KPOA doet en viert' een vrijwilligersdag à la 'NL Doet'.



We zijn daarbij als vrijwilliger te gast bij organisaties met een maatschappelijke opdracht, die zich richten op het welzijn en de zorg voor mensen en natuur. Organisaties die zich inzetten om kwetsbare jongeren en ouderen met een fysieke of mentale beperking of burens die in armoede leven een waardig bestaan te geven. Ongeacht hun maatschappelijke, etnische achtergrond of seksuele geaardheid. En organisaties die zich inzetten voor behoud van de natuur en bescherming van dieren.

Door er niet alleen over te praten maar ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken, proberen we het belang van maatschappelijke betrokkenheid te onderstrepen en elkaar te inspireren om in het onderwijs aan leerlingen daar bewust meer aandacht aan te besteden.

Met onze ruim 500 medewerkers vieren we deze dag vanuit onze KPOA kernwaarden in 'Verbondenheid' met anderen SAMEN! Ook om in gesprek te gaan over het 'Vakmanschap' van deze maatschappelijke organisaties, het 'Vertrouwen' dat zij uitstralen naar mens en natuur en de inspiratie die wij hieruit kunnen opdoen voor ons onderwijs.

De handen worden ook letterlijk uit de mouwen gestoken:

- Houten lambrisering in de woongangen schuren en verven van Stichting Sprank/Hart van Vathorst
- Schilderen en een omheining maken bij Zorgboerderij Blommendal
- Pannenkoeken bakken, wandelen en fietsen met een duofiets met bewoners van Bartimeus in Doorn
- Hondenvelden aanvegen en kattenmandjes schoonmaken bij Dierenbescherming Amersfoort
- De tuin rust-klaar maken voor Zorg erf Land in Zicht in Amersfoort
- Ezelverzorging bij de Ezelsociëteit in Zeist
- Helpen bij de campingweek voor ouderen bij Accoladezorg, locatie De Wijngaard in Bosch en Duin

Producten van de Groente & Fruitbrigade die zij binnen krijgen van telers en andere bedrijven sorteren en her-verpakken voor in de voedselpakketten voor de Voedselbank

Samen met ouderen van zorginstelling Vecht en IJssel een dagje naar Dierenpark Amersfoort en samen zingen en een gezellige dag verzorgen voor de bewoners die niet zo mobiel zijn.
En nog veel meer....

We sluiten de dag af met een ontmoeting van alle medewerkers van KPOA. Wij delen onze ervaringen tijdens een lekker etentje en we vervolgen de jubileumviering met een mooi avondprogramma.

De Vreedzame School

Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing? Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer. De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een oplossing. We noemen dat 'afkoelen'. Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een 'afkoelplek'. Dat kan een hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel, een boekje, een tekenblok en wat de kinderen meer bedenken. Er worden ook afspraken over gemaakt, bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag blijven. De juf of meester houdt het in de gaten, ook als een kind dan nog niet afgekoeld is. Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing.

Blok 2: We lossen conflicten zelf op

Wij zijn inmiddels gestart met de lessen uit blok 2. Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan. De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict en benoemen hierbij dat je steeds een andere "pet" opzet. Ter ondersteuning zijn er daadwerkelijk petten in de klassen aanwezig. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt (**blauwe pet**). Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig (**rode pet**). Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing (**gele pet**). In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-kaart. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.



We lossen conflicten zelf op



Vanuit het dorp

Nieuw ZondagsOntbijt

Na het geslaagde ontbijt op Pinksterzondag is het ook in het najaar weer mogelijk om aan te schuiven bij het ZondagsOntbijt. Een andere manier om de zondag gezamenlijk te beginnen. Het ontbijt begint **zondag 18 september** om 10.00 uur in Parochiezaal St. Joseph. Het wordt om 11.00 uur afgesloten met een korte samenkomst in de kerk. Thema is *Vrede voor Generaties*. Voor de kinderen is er een eigen knutsel- en spellenhoek. De deelname is een vrije gift.

Doe mee aan de Vormsel-voorbereiding

Voor de kinderen van groep 8 van de basisschool start begin oktober de voorbereiding op het Heilig Vormsel. Je ontdekt echte Geestkracht, die je bij nieuwe stappen in het leven goed kunt gebruiken. En je gaat vanuit de aandacht voor anderen om je heen aan de slag bij de Voedselbank. Informatie en aanmelding via vormselolva@gmail.com. De eerste les is op maandagavond 3 oktober.
