



### Op tijd beginnen

We willen u, ouders van de groepen 1/2, vragen om te letten op het op tijd brengen van uw kind. Zo kan de leerkracht van uw kind voor aanvang rustig ontvangen en om 8.30 uur direct beginnen met de les.

Voor de kinderen uit groep 3 geldt het volgende: De ouders mogen tot de herfstvakantie mee naar binnen met de kinderen. Voordat de kinderen de klas in gaan nemen de ouders afscheid. Na de herfstvakantie wordt er buiten afscheid genomen en gaan de kinderen zelfstandig naar binnen.

Kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. Mocht u de leerkracht willen spreken dan kunt u altijd een afspraak met haar/hem maken. Korte meldingen zijn vooraf mogelijk.

Wilt u rekening houden met deze afspraak, zodat we zoveel mogelijk rust in de school creëren en effectief kunnen starten. Alvast dank daarvoor!

### De Kinderboekenweek

Op **donderdag 4 oktober** start de Kinderboekenweek met als thema "Kom erbij". Wij openen deze week met de kinderen in school. Zij zullen naar een toneelstuk gaan kijken. Dit toneelstuk wordt opgevoerd door een aantal leerkrachten van onze school.

Tijdens de Kinderboekenweek staat het thema "Kom erbij"/vriendschap centraal. Waar het vooral om gaat tijdens de kinderboekenweek is het bevorderen van het lezen.

De sluiting van de Kinderboekenweek vindt plaats op **vrijdag 12 oktober**. Hierover zult u later nog informatie ontvangen.

Wij hopen op een geslaagde Kinderboekenweek!

Met vriendelijke groet,

de Kinderboekenweekcommissie

### Het regent, het regent...

Kinderen hebben een frisse neus en buitenspel nodig. Daarom gaan de kinderen ook bij regenweer gewoon naar buiten. Natuurlijk niet als het plentst van de regen, maar voor een lichte bui blijven we niet binnen. Wilt u uw kinderen hierop kleden? Laarzen aan en een geschikte (regen)jas mee/aan. Kinderen hebben namelijk geen last van de regen, die vinden het heerlijk en het brengt ze vaak op nieuwe ideeën en experimenten met een klein risico op natte voeten.





### De Kinderpostzegels

de kinderen zijn woensdag begonnen met kinderpostzegels verkopen ze gingen langs deuren en verkochten van alles voor het goede doel ook Sahra en Nienke deden hier aan mee zij zitten in groep 7A bij meester Luke in de klas.

#### hoe werkt het

je kan het op twee manieren doen je hebt een app dan kan je je gegevens typen maar je kan het ook op papier doen dan heb je postpapier en dan schrijf je de gegevens op je krijgt ook een mat mee daar in kun je de prijs en de naam in opschrijven je krijgt ook een speciale agent code waarmee je de app kan opstarten

je kan ook badgets verdienen zoals als je 60 euro hebt opgehaald krijg je een kind in de daklozevang krijgt dan een rugzak met wc spullen en een knuffelbeer en als je 120 euro hebt opgehaald kunnen 4 hardwerkende kinderen in Afrika naar school zo nu weten jullie genoeg hier over toch



groeten van Sahra en Nienke

### Vanuit de wijk

#### Dierenzegen op Dierendag

Met Dierendag krijgen alle grote en kleine dieren even wat meer aandacht. Een extra wortel, klui of knuffel voor je maatje. En als je ze nog meer in het zonnetje wilt zetten, dan kom je donderdag 4 oktober met of zonder je huisdier naar de Dierenzegen bij de St. Josephkerk. Waarom? Omdat we blij zijn voor het gezelschap en het plezier dat de dieren ons geven, en ook om te laten zien dat dieren een warm plekje verdienen! Iedereen is met -en zonder- huisdier donderdag 4 oktober om 19.00 uur welkom bij de St. Josephkerk, waar pastoor Josephine de dieren en hun baasjes tijdens een korte samenkomst zal zegenen. En het kan zomaar zijn dat ze ook haar konijnen meeneemt naar het kerkplein.

#### Maak kennis met Taizé

Tijdens het *ZondagsOntbijt* op 30 september om 10.00 uur is Suhail Tafur te gast, zij zal meer vertellen en laten zien over Taizé, populair bij jongeren. Wat is de kracht van Taizé? Waarom komen er zoveel jongeren? Tijdens het ontbijt is er voor de kinderen een eigen spelletjeshoek. Het ontbijt wordt om 11.00 uur afgesloten met een kort gebedsmoment in de St. Josephkerk.