



Bedankt

Beste ouders/verzorgers,

Namens mijn collega's wil ik u bedanken voor weer een half jaar betrokkenheid bij onze St. Josephschool. De school waar u uw kind(eren) met vertrouwen naar toe stuurt. Wij merken dat steeds meer ouders de weg naar school weten te vinden als er een zorg is of vragen zijn. Dat vinden wij fijn. Werkend met uw kind gaat dat het best in goede samenwerking.

Voor mij een wat vreemd half jaar, omdat ik er eigenlijk weinig van heb meegekregen door mijn afwezigheid wegens ziekte. Het doet mij genoeg te zien dat dat in de samenwerking met u geen belemmering is geweest. De taken werden prima waargenomen, door iedereen in de school.

Ik wil u bedanken voor de belangstelling die ik heb mogen ondervinden tijdens deze periode. Dat doet een mens goed.

Ik wens u namens mijn collega's mooie feestdagen en een fijne vakantie met uw kind(eren). Wij zien u graag weer terug op 8 januari.

Gert de Wit



Kerstmis

Wij kijken terug op een kerstweek met diverse mooie momenten. Altijd weer bijzonder; Kerstmis. Tijd van bezinning, verhalen zang en plezier. Verhalen en gesprekken in de klas.

Een musical met diepere betekenis in de kerk: "Wees altijd goed voor een ander, hoe hij ook is! Oftewel iedereen hoort erbij. Een mooie Vreedzame gedachte. We zijn trots op de kinderen van groep 6b die schitterden in de kerstmusical. Het was goed om te zien hoe elk kind zijn bijdrage leverde aan het verhaal en zich op het podium durfde te laten zien. We bedanken alle ouders, juf Kirsten en juf Amber voor deze waardevolle viering in de kerk.

Er was zang bij ontvangst in school voor het kerstdiner. De OAC die u ontving met muziek en wat lekkers. En als sluitstuk een klein kerstconcertje door leden van fanfarekorps "Juliana en Bernhard", onze partners voor de komende drie jaar op gebied van muziekonderwijs.

Dit geeft een warm Samen-gevoel. Dank voor ieders inzet!





Het brengen van uw kind bij de start van de dag

Omdat de kleutergroepen weer vollopen met nieuwe instroomkinderen is het fijn dat de kinderen van **groep 3** zelfstandig naar de klas gaan vanaf het plein. Dit gaan we starten na de Kerstvakantie, wellicht heeft de leerkracht van uw kind dit al aangekondigd. En bovendien zijn er al kinderen die zelfstandig de groep in lopen vanaf het plein. Heel fijn.

Voor de kleuters geldt dat dat kinderen van groep 2 afscheid nemen bij de kapstok, buiten de klas en zelfstandig de klas in gaan. **De ouders van groep 0 en 1 kunnen mee naar binnen, de klas in**, maar wilt u zorgen dat het afscheid kort is, dat maakt het makkelijker voor het kind en voor u. De leerkracht kan zodoende ook op tijd 8.30 uur de lessen starten. Mocht dit specifiek anders zijn voor uw kind, bespreekt u dit s.v.p. even met de leerkracht. Het zou een organisch proces moeten zijn, waarbij kinderen graag zelfstandig naar school/de klas willen leren gaan.

Dank voor uw medewerking om logistieke stroom soepel te laten verlopen.

Overblijf in de kleuterbouw



De kleutergroepen worden geassisteerd door 3 overblijfmedewerkers. Miranda vd Grift, Shekeba Habibi en Jamie Busser. Dit gaat heel goed en zij bouwen met de kleutergroepen ook een band op, omdat zij de kinderen vaak zien en ontmoeten in een ontspannen setting, waar samen wordt gegeten. Jamie Busser gaat na de vakantie helaas stoppen. We hebben iemand anders gevonden die haar taak gaat overnemen op de woensdagen in groep 1/2A en groep 1/2D, namelijk Marijke Gooch. Zij was vorig jaar ook werkzaam bij Kinderstralen, een bekend gezicht voor ons dus.

Zoemerrr

Wat een prachtige kerst-/editie van de Zoemerrr! De redactie heeft zijn uiterste best gedaan om de deadline te halen. Ook een dank je wel voor alle sponsors die onze schoolkrant mede mogelijk maken. Zij zijn door de redactie in het zonnetje gezet middels een zelf samengesteld kerstpakket. Van de week ploffen alle juffen en meesters met de Zoemerrr en een lekker drankje op de bank neer. Benieuwd wat we nu allemaal weer te weten komen!

We willen nog even speciaal Marcia Peek en Sonja Balfoort bedanken voor alle tijd en moeite die ze nemen om de kinderen hiermee te begeleiden!



Wij kunnen typen met onze ogen dicht!

Elk jaar kunnen kinderen uit groep 7 na schooltijd hun typediploma halen. Ook dit jaar is dit weer gelukt. Van harte gefeliciteerd! Hieronder schrijven Floortje en Nicole uit groep 7a en 7b er een stukje over.

"Het is heel handig om je typediploma te halen omdat het ook handig is voor werkstukken en spreekbeurten. Want dan kan je snel typen. En vaak ben je dan ook sneller dan de ander die geen typediploma heeft. Wij vonden de typelessen fijn maar soms was het nog wel eens lastig bijvoorbeeld bij de trema op de (ë). Het was vaak ook lastig bij de cijfers, de letters waren best wel makkelijk. De opdrachten vonden we soms moeilijk maar er zaten ook veel makkelijke tussen. De opdrachten bestonden uit een stuk of tien regels en soms ook veel meer. Wat vonden wij van het examen: de meesten waren wel een beetje gestrest en gespannen. En we moesten wel stil zijn en je moest letten op de zithouding, maar toch heeft iedereen het gehaald van alle twee klassen. En heel erg bedankt voor de typecursus meester Martin en juf Mariëtte."





Sponsorloop

Beste ouders/ verzorgers van groep 5 t/m 8,

Vandaag krijgt uw kind het sponsorloopformulier mee, voor de sponsorloop op vrijdagmiddag 19 januari.

Tijdens de kerstvakantie kunnen de kinderen sponsors werven. Het is niet de bedoeling dat ze hiervoor langs de deuren gaan. Tijdens de feestdagen is er meestal voldoende gelegenheid om familie en vrienden te ontmoeten. De kinderen kunnen dan sponsors werven.

Zoals u eerder heeft kunnen lezen wordt de sponsorloop georganiseerd door Milan Aufenacker uit groep 7B en Simon van der Steen uit groep 6A. Hieronder nogmaals hun verhaal.

Sandra Goldewijk

Beste ouders/verzorgers,

Wij, Milan en Simon willen een sponsorloop houden. De opbrengst gaat naar de schade die is veroorzaakt door orkaan Irma op Sint Maarten. Wij willen vragen of jullie willen helpen bij de sponsorloop met rondjes stempelen. Jullie moeten dan een halfuurtje stempelen. We gaan de sponsorloop houden op vrijdagmiddag 19 januari. Neem contact met ons op als je wilt helpen via het mailadres sponsorloopsintjoseph@gmail.com als je, je opgeeft krijg je meer info. De kinderen krijgen op vrijdag 22 december een sponsorblad mee om sponsors te werven.

Groetjes Milan en Simon



Vanuit de wijk

Overzicht van kerstvieringen in de St. Josephkerk in Hooglanderveen-Vathorst.

Kleuterkerst (24 december 17.00 tot 17.30 uur)

Om 17.00 uur vieren we met de allerkleinsten en hun mama's /papa's /oma's /opa's het kerstfeest. In een half uur leven de kinderen naar het grote moment dat het kindje Jezus in de kribbe wordt gelegd. * Tip: de overige vieringen zijn minder geschikt voor kinderen jonger dan 7 jaar

Familiekerst (24 december 19.00 tot 20.15 uur)

De traditionele familieviering, ook 'herdertjesmis' genoemd. Een viering speciaal voor gezinnen met kinderen vanaf 7 jaar.

Tip: een volle kerk, dus kom op tijd. Vanwege voorschriften mogen we geen stoelen bijplaatsen

Zalige Kerstnacht (24 december 22.00 tot 23.00 uur)

De kerstnachtviering, met warme (samenzang-)kerstliederen, verhalen en het kaarslicht bij de kerststal. Tip: kies voor deze viering als je kinderen ouder zijn dan 12 jaar of als je net wat meer rust zoekt

eerste kerstdag (25 december 11.00 tot 12.15 uur)

Een feestelijke eucharistieviering met muzikale ondersteuning van de Oecumenische Cantorij Oorsprong. Wat gebeurt er na de kerstnacht in Bethlehem? Pastor Roderick Vonhögen doet het graag voor je uit de doeken!

eerste kerstdag (25 december 15.00 tot 16.00 uur)

Gezellig met de kinderen een bezoekje brengen aan de kerststal, een kaarsje opsteken en het kersthuisje op het kerkplein bekijken. Het maakt Kerstmis compleet!

Driekoningen (7 januari 10.00/11.00 tot 12.00 uur)

We gaan op zoek naar de koning in ons midden! Met om 10.00 uur een gratis ZondagsOntbijt in de Parochiezaal St. Joseph en om 11.00 uur is de feestelijke eucharistieviering in de kerk. Er is dan ook kinderwoorddienst!